

Titels 'Nederland Leest' bekend gemaakt

01-05-2020 10:05



In november gaat heel Nederland met elkaar in gesprek in de bibliotheek over één boek. Dit jaar is dat *Het zwijgen van Maria Zachea* van Judith Koelemeijer. Deze moderne klassieker is dan gratis op te halen bij de deelnemende bibliotheken. Op scholen zullen de gesprekken gaan over *Dwars door de storm* van Martine Letterie en Karlijn Stoffels. Het geschenk voor Nederland Leest Junior is voor groep 7 en 8 en vmbo-leerlingen in jaar 1 en 2.

Nederland Leest: Eén boek, duizend gesprekken

Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. In november leest heel Nederland daarom één boek, dat lezers cadeau krijgen van de bibliotheek, hét centrum voor ontmoeting en gesprek. Het thema van Nederland Leest voor 2020 sluit daar perfect bij aan: Kleine geschiedenis, grote verhalen. Aan de hand van dit thema krijgen lezers de mogelijkheid om in hun eigen geschiedenis te duiken met behulp van de bibliotheek: de geschiedenis van hun eigen familie of van de stad of streek waarin ze wonen. Die geschiedenis begint klein en ligt soms verborgen, maar als je goed leest en je verdiept in het verleden, is er altijd een groot verhaal te vinden.

Nederland Leest: Het zwijgen van Maria Zachea

Het zwijgen van Maria Zachea is een moderne klassieker waarin op fascinerende wijze een twintigste-eeuwse familiegeschiedenis wordt ontvouwd die naadloos aansluit op het thema Kleine geschiedenis, grote verhalen. Elke familie heeft zijn verhalen. In *Het zwijgen van Maria Zachea* vertellen twaalf broers en zussen het ware verhaal van hun familie.

'Ik vind het een enorme eer dat 'Het zwijgen van Maria Zachea' is verkozen tot geschenkboek voor de campagne Nederland Leest. Bij de publicatie in 2001 heeft mijn familiegeschiedenis veel losgemaakt, en ik hoop dat het boek nu opnieuw veel lezers vindt en stof biedt tot nadenken en discussie.'

Nederland Leest Junior: Dwars door de storm

Groningen, 1953. Tjakkie heeft maar één droom: naar de hbs. Maar arbeiderskinderen leren niet door. Toch start ze op school met voorbereidingen voor de hbs. Haar ouders mogen er niets van weten. De op Ambon geboren Jacob speelt het liefst gitaar. Rock-'n-roll, juist de muziek waar zijn vader zo'n hekel aan heeft. Samen met zijn familie komt Jacob naar het woonoord bij Finsterwolde, dat met zijn kaalheid in schril contrast staat met de prachtige schelpenstranden die hij zich herinnert van Ambon. De werelden van Tjakkie en Jacob hadden niet meer kunnen verschillen. Toch delen ze iets heel belangrijks: een droom die lijnrecht tegen die van hun ouders ingaat.

'We zijn heel erg blij dat Dwars door de storm hét boek voor scholieren wordt tijdens Nederland Leest. Wij ontdekten tijdens het schrijven het ene onbekende en spannende verhaal na het andere. Molukkers op een plek waar je bijna van de wereld valt, muziek die zelfs je opa niet kent en een dorp vol communisten die heel anders dachten dan de rest van het land. Geweldig dat scholieren deze ontdekkingstocht nu ook gaan maken!'

David Huijzer