

De mooiste verhalen van mijn 'Wereldreis door het boekenvak'

18-05-2020 09:00



De afgelopen jaren heb ik met mijn backpack op mijn rug en een gezonde dosis nieuwsgierigheid de wereld mogen ontdekken. Op 4 continenten sprak ik met boekenvakkers over 'de staat van het vak', de ontwikkelingen, de leuke en moeilijke dingen, de innovaties, de illegale handel en meer. Ik neem jullie nog één keer mee naar Iran, India, Bangladesh, Australië en Zuid-Afrika. Dit zijn de mooiste verhalen uit mijn 'Wereldreis door het boekenvak'.

Patrick Boone