

Uitgeverij Burena presenteert zichzelf en haar eerste jeugdboek

20-09-2011 11:04

"Het Boek van Lang Geleden" is een spannend, sprookjesachtig verhaal over het meisje Wirre, dat met haar lappenpop Warre in een huisje op tuinpark Ons Buiten woont. Op een dag vindt ze een geheimzinnig boek. Vanaf het moment dat ze het opendoet, vestigen zich giftige planten en woekerend onkruid in haar tuin, die de komst voorbereiden van een elzenboom: de slaapplaats van een heks, die in het verleden een vloek over haar heeft uitgesproken. Om aan deze vloek te kunnen ontsnappen, zal Wirre de heks alsnog moeten overwinnen. Maar hiervoor heeft zij eigenschappen nodig, die zij tot nog toe niet in zichzelf ontwikkeld heeft. Daarmee is ook de onderliggende thematiek gegeven: de ontwikkeling van een meisje tot vrouw.

Hoewel het boek in eerste instantie is geschreven voor meisjes in de leeftijd 9 - 12 jaar, blijken ook oudere kinderen en zelfs volwassenen het leuk te vinden. Dat komt, omdat het zowel sprookjesachtige, psychologische, spirituele en natuurlijke elementen bevat, die elke leeftijd kunnen aanspreken. Bovendien is het boek sfeervol geïllustreerd met aquarellen van Adriana Nani Kamphuis.

David Huijzer