

Eindejaarscolumn: De uitgeverij in een neerwaartse spiraal?

14-12-2011 18:08

Als schrijver die al decennia probeert binnen te komen bij gerenommeerde literaire uitgeverijen, zal het u niet verbazen dat ik van mening ben dat er inderdaad sprake is van een neerwaartse spiraal. Op vele fronten; qua kwaliteit, qua originaliteit en dus uiteindelijk qua verkoopcijfers. Je kunt je nog afvragen welke uitgeverij het het langst zal volhouden, maar uiteindelijk zullen al hun fraaie grachtenpanden te koop staan. Nee, ik gun het ze niet. Maar ze verdienen het wel. Niet omdat ze mij buitensluiten, maar omdat hun redacteurs zich zo rotsvast verschansen achter hun bureautjes. Het enige dat aan komt waaien is een ziekte, of een fluim. Om een meesterwerk binnen te krijgen kun je niet meer afwachten bij de brievenbus.

(Auteur: Willem Jansen, pseudoniem)

David Huijzer