

Denk hier eens over na in het weekend (de ellende van Polare)

07-02-2014 16:34

Ik heb op deze zelfde plaats al meer betoogd dat het vak (en dan bedoel ik iedereen in de keten) eens samen sterk zou moeten gaan staan in plaats van elkaar het licht in de ogen te misgunnen. Het vak zijn we met z'n allen, groot, klein, zelfstandig, niet zelfstandig (whatever dat ook is), boekverkopers, uitgevers en niet te vergeten: lezers! We willen met z'n allen boeken verkopen, het liefst zoveel mogelijk en de lezers willen lezen, op papier en op allerlei schermen. Zullen we ons daar weer eens druk om gaan maken in plaats van betweterig aan de kant te gaan roepen als een grote collega het moeilijk heeft.