

e-Boek Heleen van Royen toch in app-store van Apple

21-05-2013 14:01

Na een eerste weigering vanwege de verwijzingen naar porno-sites, heeft Apple na overleg met de uitgever van Heleen van Royen alsnog besloten de e-boek versie van De Hartsvriendin toe te laten tot de Apple-store. Dutch Media directeur vertelt aan [Boekblad](#): 'Het ironische is dat de hoofdpersoon per ongeluk op die sites terecht komt en er niets mee wil. Wij hebben gezegd dat wij het niet willen veranderen. Het was niet zo moeilijk om Apple ervan te overtuigen. We hebben de context uitgelegd waarin de pornosites voorkwamen waaraan de e-boekverkoper zich stoorde.' De mensen bij Apple die de teksten scannen, zijn niet-Nederlandstalig, weet Griffioen. 'Dus toen we het verband duidelijk hadden uitgelegd, hebben ze het boek geaccepteerd en geüpload naar de App Store.' Er hoefde geen advocaat aan te pas te komen. 'Als uitgeverij hebben we wel met de advocaat van Heleen overlegd, maar we hebben de kwestie zelf rechtstreeks met Apple besproken.' Heleen van Royen zelf reageerde via Facebook: "Goed nieuws! Na overleg op hoog niveau met directeur Martijn Griffioen van Dutch Media Uitgevers, uitgever Oscar van Gelderen, de weledelgestrenge advocaat Cor Hellingman en uw auteuse zijn we met de App Store tot overeenstemming gekomen. De hartsvriendin is van harte welkom en vanaf heden integraal verkrijgbaar."