

# Ik zou niet zonder hardcopy kunnen

18-01-2013 13:36



Begrijp mij niet verkeerd, ik kan goed overweg met computers en mijn BlackBerry, en ik zou niet zonder kunnen. Maar het lezen van e-books of online tijdschriften is voor mij nog niet weggelegd. Ik vind het spijtig om te zien hoe sommige tijdschriften hardcopy inruilen voor digitaal. Natuurlijk begrijp ik dat de productie- en distributiekosten in deze moeilijke tijden zo laag mogelijk moeten zijn. Maar de online variant zal voor mij nooit zo goed zijn als de hardcopy variant. Voor mij hebben cd's, boeken en tijdschriften een meerwaarde die online nooit kan overtreffen. Als ik bijvoorbeeld naar mijn verzameling boeken kijk, roepen deze hele fijne herinneringen op.

Elk boek roept een aparte herinnering op, ook door de zand- en watervlekken van het zwembad in Mallorca, of de grasvegen van een festival in Hongarije. Veel van mijn cd's heb ik gekocht bij concerten, met een handtekening van bandleden erop. Om maar niet te spreken van alle tijdschriften die ik op verschillende vliegvelden en in verschillende landen gekocht heb. Want ook deze bewaar ik en stapel ik netjes op in mijn kast. Wat ik hier eigenlijk mee probeer te zeggen is dat ik hou van hardcopy, ook al is dat misschien ouderwets. Ik zou niet zonder kunnen.

Dewi Blaaupot