

Wie begint er in godsnaam nu een nieuwe uitgeverij?

09-01-2013 09:07

Jurgen Snoren en Maritge Wielaard zijn [een nieuwe uitgeverij](#) begonnen: Uitgeverij Link. Snoren en Wielaard zijn niet de eerste de besten, dus je mag er van uitgaan dat ze weten wat ze doen. Maar stoer is het wel. Is het ook verstandig? De vooruitzichten voor de sector zijn niet zo rooskleurig en de sector staat los van de crisis sowieso al onder druk. En tegelijk is zo'n initiatief ook weer een goed teken: er zijn nog mensen die in de uitgeverij geloven. En dat is op zich al een beloning waard vind ik. Dus ik zou zeggen: hulde en veel sterkte. We zullen de ontwikkelingen bij Uitgeverij Link met veel belangstelling volgen.

Wat vindt u: is het een goed idee om nu een uitgeverij te beginnen, of is het waanzin? Praat mee in het discussieforum en/of geef uw mening in de poll rechts op deze pagina.