

Samen sterk!!

16-10-2012 09:49

Toch heb ik duidelijk een bepaalde trend waargenomen. De bewustwording dat innoveren steeds belangrijker wordt en (op termijn) geen vrijblijvendheid meer is wordt steeds groter. Velen zijn op zoek om, zij het met beperkte middelen, nieuwe producten te ontwikkelen, boeken op een andere, nieuwe manier onder de aandacht te brengen en/of goedkoper te produceren. Het grote verschil is bovendien dat niet iedereen telkens opnieuw 'het wiel wenst uit te vinden' maar dat er steeds meer wordt gezocht naar samenwerking. Ik word steeds vaker gevraagd om mijn mening te geven over een idee in plaats van een voorstel te maken voor een plan dat reeds compleet is uitgewerkt. Dat is echter niet het enige. Ik merk ook dat uitgevers ook steeds meer de handen ineen slaan. Uiteraard wordt dit deels aangewakkerd door 'uitgeverij van de toekomst' en is de subsidie die verkrijgbaar is een belangrijke drijfveer. Dit neemt echter niet weg dat het samen optrekken, delen van kennis en natuurlijk kosten een positieve ontwikkeling is die de sector volgens mij alleen maar ten goede kan komen.

Marcel van Denken